

Minke Verhagen in Indonesië

Student International Business and Languages (IBL)

“Hoi! Mijn naam is Minke Verhagen, student IBL en ik heb voor mijn derdejaars stage 6 maanden op het prachtige Bali mogen wonen. Ik heb gewerkt op de sales afdeling van lokaal bedrijf dat internationaal opereerde. Als schoolopdracht heb ik een accountplan geschreven en heb ik onderzocht hoe mijn bedrijf meer uit haar huidige klanten kon halen. Dit was een flinke uitdaging! Ik heb op school veel sales gehad, maar accountmanagement ging toch een stukje dieper.



Tijdens mijn meeloopactiviteiten kwam ik erachter dat Indonesiërs toch echt een andere cultuur hebben. Zo stond ik op mijn eerste werkdag keurig op tijd voor de deur, ik wilde tenslotte niet te laat komen. Achteraf verklaar ik mijzelf voor gek: wat dacht ik? Op tijd komen, ben je gek! Een halfuur minimaal te laat is volkomen normaal. Dat is iets waar ik als typisch Nederlandse zelfs na 6 maanden nog niet aan heb kunnen wennen. De cultuurverschillen zitten ook in de kleinste gebaren: in Indonesië neem je heel anders een visitekaartje aan. Je neemt hem met beide handen aan en staart er aandachtig naar. Dit is een cruciaal begin van een relatie: de relatie staat in het Indonesische zakenlevel dan ook voorop. Wat voor vakken je op school ook krijgt, sommige kennis kun je niet uit een boek leren, maar leer je in de praktijk.

Voor het regelen van mijn verblijf op Bali heb ik gebruik gemaakt van een bemiddelingsbureau. Zij hebben mij geholpen met stage, regelen van een visum, huisvesting, vervoer en weekendtripjes. Ik woonde samen met Nederlandse studenten in een studentenhuis: 500 meter van het strand en in een van de hipste plaatsen van Bali. Het leven is zeker niet slecht als je je dag kan afsluiten met een verse kokosnoot op het strand of voor een par euro heerlijk uiteten gaat. Ik heb me geen moment alleen gevoeld, omdat ik door middel van het bureau ontzettend veel mensen heb leren kennen. Niet alleen heb ik de eilanden Sumatra, Flores en Komodo met hen mogen bezoeken, ook hebben we samen Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw gevierd. Op onze scooter croste we heel Bali door, op zoek naar de mooiste plekjes. Ik ben absoluut verliefd geworden op de schoonheid van Indonesië.

De combinatie van werken in een andere cultuur, het land leren kennen, maar ook de mensen heeft mij ontzettend veel gebracht en geleerd. Ik ben trots dat ik zelf de stap heb gezet en ben gegaan en ben de mensen die ik heb leren kennen, Nederlandse studenten en collega's, ontzettend dankbaar doordat ze dag en nacht voor me klaar stonden en mij altijd met alle plezier alles hebben laten zien, proeven en mij hebben geholpen. Een ervaring om nooit meer te vergeten! Ik raad dit iedereen aan."

Benieuwd naar meer van haar avonturen? Lees haar [blog](#).